

*Even buurten bij ....*

## **Evelyne Gorter**

De Kinderboekenweek nadert met rasse schreden. Wanneer deze op 7 oktober begint, ligt er in de boekhandel in elk geval een heel nieuw en leuk leesbaar kinder(kook)boek in de serie Inzicht die wordt uitgegeven bij SWP in Amsterdam. Evelyne Gorter uit Brielle schreef het boek samen met Netty van Kaathoven die inmiddels al 22 of 23 kinderboeken op haar naam heeft staan. Voor Evelyne van wie wel eerder enkele uitgaven in projectvorm verschenen, is het haar eerste echte boek. Ze is er terecht heel trots op. Het eerste deel van het boek Over stresskippen en vegaburgers schreef ze samen met Netty van Kaathoven, voor het tweede deel met de recepten tekende ze helemaal zelf. Geen wonder als men zich realiseert dat de Brielse een managementopleiding op consumptief gebied volgde. Ze was tot 1998 onder meer kok in Leemgaarde en Swinshoek en in de horeca, later werkte ze ook als hotelmanager bij het Bastionhotel. "Maar dat was niet te combineren met mijn gezin met twee kinderen, dus ben ik twee dagen per week bij de VVV gaan werken en heb ik me verder op schrijven toegelegd", vertelt Evelyne als we deze week even bij haar buurten in haar woning in het centrum van Brielle. Daar werkt ze nu aan een heuse roman. Ze heeft zojuist haar kinderen Faure en Stan naar school gebracht. Zijn die namen me nu ook niet opgevallen in haar boek Over stresskippen en vegaburgers? "Dat klopt ja", zegt Evelyne lachend, "ik heb hun namen in het boek verwerkt, maar verder lijken ze niet op de Faure en Stan uit het boek hoor!" In het boek valt te lezen dat kinderen schrikken als ze zien wat voor leven de dieren op een boerderij hebben. Een van de kinderen uit de klas weet alles over

de bio-industrie en dierenleed en houdt daar een spreekbeurt over. De klas besluit op het schoolkamp vegetarisch te gaan koken en dat heeft zo zijn gevolgen. Evelyne vertelt dat in de bij niño verschenen serie Inzicht tal van maatschappelijk relevante thema's op een luchtige manier worden besproken. Netty van Kaathoven schreef onder andere ook het boek Ik weet je te vinden over cyberpesten. Het nieuwe boek is inmiddels al naar alle bibliotheken in Nederland en België gezonden en ligt binnenkort ook in de boekhandel. De officiële presentatie vindt plaats op dinsdag 6 oktober in groep 7 van de Valentijnschool in Amsterdam. Over stresskippen en vegaburgers wordt dan op feestelijke wijze overhandigd aan Titia Hoogendoorn, ambassadrice van de Stichting Wakker Dier. Maar Titia is natuurlijk beter bekend als Fay uit de televisiejeugdserie SpangaS waarvan met name 10- tot en met 15-jarigen eindeloos kunnen genieten. Groep 7 van de Amsterdamse school zal volgende week dinsdag natuurlijk ook in discussie gaan met Titia, Netty en Evelyne over de bio-industrie en vegetarisch eten. En uiteraard zijn er tot slot ook lekkere hapjes uit het boek door kok Evelyne. Die wil graag kwijt dat er uit het boek ook in klassikaal verband gekookt kan worden. Er is aan het verschijnen van het boek zelfs een leuke kookwedstrijd verbonden, waarmee de hele serie gewonnen kan worden. Evelyne spreekt van 'een geweldige ervaring'. Ze schrijft al vanaf haar kinderjaren. "Ik had als kind al een penvriendin en sinds twee jaar zit ik in het forum Schrijven online. Op die manier krijg ik ook behoorlijk feedback op mijn verhalen. Daar leer ik van en ik kom zo ook in contact met andere



mensen die graag schrijven. Via Schrijven online kwam ik eveneens in contact met Netty en zo is het balletje gaan rollen. Ze wist dat ik kok was." De dames begonnen in november 2008 aan Over stresskippen en vegaburgers. Het eerste verhaal ontstond eigenlijk pas begin 2009 en nu ligt het boek er dan al. Het is geschikt voor kinderen uit de hoogste groepen van het basisonderwijs. Het 128 pagina's tellende boek (ISBN 978 90 8560 562 1) kost 12,90 euro, het kan ook

besteld worden via <http://www.ninoboeken.nl/1224>. Maar kopen in de boekwinkel ([www.bol.com](http://www.bol.com)) kan natuurlijk ook. Zelf is Evelyne Gorter op zaterdag 10 oktober van 13.00 tot 15.00 uur in Boekhandel Hoofdstuk Een aan de Nobelstraat in Brielle. Ze signeert er niet alleen Over stresskippen en vegaburgers, ze gaat er ook graag een gesprek over aan.