

Evelynne Gorter

Schrijfster en gek op Brielle

DOOR MARGOT VISSER

Kinderboekenschrijfster Evelynne Gorter (36) woont in het oude vestingstadje Brielle. Markante gebouwen uit de zeventiende en achttiende eeuw wisselen af met bijzondere winkeltjes en knusse restaurantjes. “Vrienden zeggen weleens ‘jullie wonen in een bewoonbaar museum’.” Ik zocht haar op en sprak met haar over haar onlangs verschenen eerste boek en over Brielle.



Stadhuis, trouwlocatie, historisch museum en VVV kantoor

We hebben afgesproken in grand café De Hoofdwacht in het oude centrum van Brielle. Evelynne heeft me aangeraden mijn auto buiten de stadswallen te parkeren, omdat parkeren in het centrum vrijwel onmogelijk is. Dat levert me een mooie wandeling op over de stadswallen, langs de oude haven en door een gezellig winkelstraatje met panden waarvan de meeste nog eeuwenoude gevels hebben. Het voelt knus, Anton Pieck-achtig. Ik heb meteen een indruk van Brielle, de stad die bekend staat om het verslaan van de Spaanse overheerser Alva door de Geuzen in 1572. En ze heeft gelijk, mijn auto had ik hier niet kwijt gekund.

Evelynne zit me al op te wachten in het sfeervolle grand café. Het is een historisch gebouw, het verblijf van de stadswachten die het achttiende eeuwse Brielle bewaakten. Evelynne kent Brielle op haar duimpje. Al 18 jaar woont ze, samen met haar man en twee kinderen, in het oude centrum en sinds negen jaar werkt ze twee dagen per week bij de lokale Regio VVV. Vorig jaar is haar eerste kinderboek *Over stresskippen en vegaburgers* verschenen, dat ze schreef samen met Netty van Kaathoven, een bekend kinderboekenschrijfster.

Het uitkomen van het boek was een ‘dream come true’ voor Evelynne. Schrijven is haar passie. „Ik schreef als kind al veel, had een penvriend in Londen. Toen ik ouder werd, wilde ik graag een boek schrijven. Ik had een verhaal in mijn hoofd, alleen kreeg ik dat niet op papier. Ik moest nog meer leren over het schrijven. Toen ben ik op een schrijversforum op internet terechtgekomen, waar bekende schrijvers tips geven aan beginnende schrijvers. Daar heb ik Netty van Kaathoven ontmoet. Zij zocht iemand met kennis van eten en koken. Ik ben kok geweest, dus ze vroeg mij of ik haar kon helpen bij het schrijven van een kinderboek over eten.”

En dat boek is *Over stresskippen en vegaburgers*. „Het boek gaat over hoe vlees tot stand komt. Hoe dieren in feite ‘geproduceerd’ worden om op je bord terecht te komen. We wilden laten zien dat je ook lekker kunt eten zonder vlees. Zonder overigens mensen ervan te willen



Het oude kanon op het Wellendoom

weerhouden om vlees te eten. Maar we hopen wel dat ze een bewustere keuze maken na het lezen van het boek." Zelf is ze geen vegetariër. Als voormalig kok heeft ze wel ervaring in vegetarisch koken. Ze vertelt dat sommige koks weleens moeite hebben met vegetariërs. „Die willen dan een hoofdgerecht zonder vlees of vis, maar bestellen wel een toetje met gelatine, wat ook een dierlijk product is. Koks begrijpen dat niet, het is niet consequent!”

Ze heeft zelf een paar jaar in de horeca gewerkt, en als kok in een bejaardentehuis in Oostvoorne en Rockanje. Ook is ze hotelmanager van het Bastion Hotel in Brielle geweest. „Maar daar ben ik niet in doorgaan. Het was niet te combineren met een gezin. Er kwam toen een functie vrij bij de VVV hier in Brielle. Daar heb ik op gesolliciteerd en inmiddels werk ik er alweer negen jaar.” Ze doet er baliewerkzaamheden, personeelsaangelegenheden en een stukje productontwikkeling. „Ik houd me bijvoorbeeld bezig met ansichtkaarten maken. Het was daarom wel grappig om met jullie fotograaf door Brielle te lopen. Ik kon hem met gemak alle mooie plekjes laten zien!”

Ze vindt het heerlijk om in Brielle te wonen. „We wonen aan het eind van de winkelstraat, middenin het historische centrum. Nee, ons huis is geen monumentaal pand, het is in de jaren '50 gebouwd. We hebben een vrij grote tuin, 20 meter diep, waar ook een paar kippen lopen. Dat kom je hier meer tegen, van die grote tuinen middenin de stad. En ik heb hier alles bij de hand: winkels, cafeetjes, en ook de school van mijn kinderen is om de hoek.” En waar parkeert zij eigenlijk haar auto? „Die kunnen we inderdaad niet voor de deur kwijt. We kunnen wel de auto uitladen als we bijvoorbeeld boodschappen hebben gedaan, maar er zijn hier weinig parkeerplaatsen. Wij zetten hem altijd bij de haven neer. Daar zijn we aan gewend.”

Er is genoeg te doen in en om Brielle, meent ze. Wat zijn haar favoriete plekken? „Ik zit graag in het zonnetje op een terrasje aan de haven. Bij Dixie bijvoorbeeld, of Het Swarte Schaep. Ik laat de keuze voor een terras eigenlijk afhangen van waar de zon op dat moment staat. Ook ga ik graag een stukje fietsen langs het Brielse Meer. Dat is een geliefd fietsgebied. Of je kunt een 'rondje Voorne' fietsen. Dan kom je door stukken polder, twee vestingsteden (Brielle en Hellevoetsluis), twee badplaatsen (Oostvoorne en Rockanje) en één van de mooiste duinge-

bieden van Europa. Het is een flinke tocht, 40 kilometer, maar je kunt hem inkorten tot 25 kilometer. In Brielle zelf wandel ik graag een rondje met de hond, over de stadswallen.”

Wat kan ze bezoekers die voor de eerste keer in Brielle komen, aanraden om te bekijken? „Heel het centrum van Brielle is interessant om te bekijken. Vrienden zeggen weleens 'jullie wonen in een bewoonbaar museum'. In elke straat staat wel een historisch pand. Doe daarom een stadswandeling om de stad te verkennen en verdiep je dan in punten die voor jou interessant zijn. Een paar hoogtepunten? Het Stadhuis met daarachter de oude Stadsgevangenis, het Oude Asiel voor gebrekkige en oude Zeelieden met de prachtige rozentuin, en de Catharijnekkerk. Je kunt de kerktoren beklimmen met als beloning een prachtig uitzicht op het stervormige centrum. En het Wellerondom, daar zit het restaurant de Smaeck van Brielle. Daar kun je lekker een hapje eten.”

En winkelen, hoe is dat in Brielle? „Er zitten hier veel leuke boetiekjes met wat duurdere kleding, waar mensen speciaal voor komen. De bekende ketens zoals H&M vind je hier niet, wat ik als bewoonster van Brielle wel jammer vind. Maar het maakt het winkelen wel bijzonder, anders dan anders. Leuk is de Chocokadoshop, waar ze alles van chocolade maken. Ben je timmerman en wil je een hamer van chocola, dan maken ze die. Bekend is ook Lijstenmakerij Bazen. Een echte vakman, voor wie ze van heinde en verre komen. Hij verkoopt ook mooie oude prenten. En ik kom zelf graag bij Naamloos Kadoshop. Als je een cadeautje zoekt, kun je er altijd terecht.”

We zouden bijna vergeten het over 1 april te hebben. Want daar kennen we Brielle toch van, de dappere Geuzen die Alva versloegen op 1 april. „Het is dan groot feest hier. De bevrijding in 1572 wordt nagespeeld door een paar honderd man in Middeleeuwse kleding. Het spektakel duurt de hele dag en eindigt met de ophanging van de commandant. Daarna is er nog een kroegentocht, die de hele nacht duurt. Het is een enorm drukbezocht evenement, je kunt over de koppen lopen!”

Ik ben nieuwsgierig geworden naar het 1 april feest. Misschien volgend jaar maar eens erheen met man en kinderen. En anders gewoon een dagje Brielle, er is genoeg te doen. Evelyne heeft me enthousiast weten te maken! <

Wonen in een bewoonbaar museum

FOTO'S V.L.N.R.
Het Asyl voor Oude en Gebrekkige Zeelieden
Zicht op de Binnenhaven
Sint Catharijnekkerk
De fundamenten van de Noordpoort, waar de watergeuzen Brielle binnendrongen



VIP Ladies Fashion
(Winkelcentrum Carnisse Veste)
Van Beuningenhaven 16
Barendrecht
(0180) 62 09 91
www.vipmode.nl



Amor Lola
Angels Jeans Wear
Bench
Blaf
Braez
Circle of Trust
Easy Comfort
Expresso
Glamour
Gossip
Ivy Essentials
Isla Ibiza
Mandarin & Mint
Moccio Shoes
NTS
PH&T
Pois
10Days
Tramontana
YaYa
Walk in the Park

Ed Nobel

Goud- en Zilver Atelier

www.ednobel.nl
info@ednobel.nl

Tel. 0181 62 47 23

Nieuwwerk & ontwerpen:

Gouden & Zilveren sieraden.
Urn & Gedenksieraden.
Moderniseren van bestaande sieraden.

Specialist in het maken en ontwerpen van
TROUWRINGEN.
Elk paar trouwringen geheel naar eigen wens.

Verkoop van:

Gouden & Zilveren sieraden.
Briljantsieraden.
Horloges.
Klokken & Barometers.

Reparaties:

Gouden & Zilveren sieraden.
Horloges en klokken.

Goud & Zilver Atelier Ed Nobel



NIEUW!! Onze webwinkel kijk nu op www.nobeljuwelier.nl